

Het eenzame eendje

Rogier van Essen

Een eenzaam eendje zat alleen in een boom.

Het eenzame eendje vond alleen zijn gewoon.

Nooit had het eendje een eendje gekend
dat in zijn eentje in de boom zitten ook was gewend.

Tot het eendje een eendje in zijn eentje ontmoette
en het eendje het eendje in zijn eentje begroette.

Een enkel knuffeltje. Eentje, héél even
en vanaf toen zijn de eendjes een tweetje gebleven.



www.pletter.nl

Info@pletter.nl



Deel mijn gedichten. Meer lezen? Blijf op de hoogte via [Facebook](#), [Twitter](#) en [LinkedIn](#).