

Konijn

Rogier van Essen

Er was eens een jongetje, vrolijk en klein
hij wilde heel graag voor thuis een konijn.

Hij kroop in 'n holletje onder de grond
en klom op het eerste konijn dat hij vond.

De oren als teugels, hij zat op de vacht

‘Toe maar, naar huis alsjeblieft,’ zei hij zacht.

Het konijn keek hem aan en begon toen te lopen.

Ze is heel voorzichtig het hol uit gekropen.

Ze hopte door bossen en... Ach, laat 't ook maar.

Dit is allemaal onzin. Er is niets van waar.

Genoeg gekheid verteld, ik heb afspraken staan
maar zal ik op de hond of de cavia gaan?



www.pletter.nl

Info@pletter.nl



Deel mijn gedichten. Meer lezen? Blijf op de hoogte via [Facebook](#), [Twitter](#) en [LinkedIn](#).