

Meester Monster

Rogier van Essen

Mijn meester heeft zo'n grote tanden
met een hele enge kop.

Hij eet altijd als tussendoortje
een van mijn klasgenootjes op.

Tijdens rekenen kijkt hij rond
wie o wie wordt het vandaag?

Voor veel trek zijn de grote kinderen
maar ook de kleintjes lust hij graag.

Ineens schraapt hij zijn keel
iedereen kijkt verschrikt.

Hij wijst iemand aan en zegt:
'Jij bent wel als lunch geschikt.'

Dan moet bijvoorbeeld Tom naar voren,
met een beetje tegenzin
want geen kind wil graag de maag
van zijn eigen meester in.

De meester legt Tom op de tafel.

Hij knabbelt rustig aan een teen
maar rond taaltijd is de meester
al bezig aan Toms linker been.

Tijdens dictee zegt hij tevreden
tussen Tom zijn vingers door:

'Wanneer je treuzelt weet ik al
wie ik morgen eten zal
dan trek ik je een keertje voor.'

Stipt drie uur is de tafel leeg
maar achter de potloden en pennen
ligt het laatste oor van Tom
al is hij moeilijk te herkennen.

Tussen duim en wijsvinger
neemt de meester dan het oor
en zegt met volle mond: 'tot morgen'
likt zijn vingers af en slikt door.

Zo gaat het bij ons elke dag.

Nou ja, 't begon bij meester Monster pas,
maar elke dag eet hij
weer een kind op uit de klas.

Nou heb ik niet zo'n zin in morgen
als de schooldag weer begint
want in de klas van Meester Monster
zit nu nog maar één kind...



www.pletter.nl
Info@pletter.nl



Deel mijn gedichten. Meer lezen? Blijf op de
hoogte via [Facebook](#), [Twitter](#) en [LinkedIn](#).